

SAMEN ÉÉN

Mei - Juni – Juli

2024



Kerkblad van de
Protestantse
Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

En dan is het alweer bijna mei.

Laten we hopen op veel mooi weer, want met ingang van juni beginnen we meer de open luchtdiensten. En is er dus weer om de week kerk. Kijkt u maar even goed naar het lijstje met de kerkdiensten want het is niet precies om de week. Even een foutje van de preekvoorzienster (ik dus). Maar als u deze Samen één erbij houdt komt het helemaal goed.

Met Pasen is er weer een nieuwe Paaskaars in de kerk.

DE DUIF MET REGENBOOG.

Na de zondvloed belooft God aan de mensheid om nooit meer zo'n vloed te sturen die de wereld zal verwoesten.

Met de regenboog bevestigt God deze belofte en het is een teken van zijn eeuwig verbond met/trouw aan de mensheid (Genesis 9).

Óók Jezus doet een belofte: na zijn heengaan zal God, zijn Vader, de heilige Geest zenden "om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid." (Johannes 14) De duif is hier het beeld van de heilige Geest.



Deze keer hebben we weer een goed gevulde kerkkrant, met van alles wat. Zet de data voor verschillende evenementen maar alvast in uw agenda.

Ik wens u veel leesplezier.

Vriendelijke groeten

Vriendelijke groeten

Janny

Pastoraal werker

Ds. K. Meijer

0599-853917

klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Pinksteren 2024 (Joël 3; Handelingen 2: 1-13)

In de ruimte van het kerkelijk jaar zijn we onderweg van Pasen naar Pinksteren en daarom deze keer een meditatie over Pinksteren!

De profeet Joël was een vuurvreter. Hij had haast. Hij verlangde vurig naar de grote dag van de Heer, de dag van de komst van de heerschappij van de ene Heer van Israël. En zijn ongeduld was ook wel begrijpelijk. Zijn volk had zoveel meegemaakt: de grote beproeving van een uitzichtloze ballingschap; de terugkeer en de zware periode van de wederopbouw van Jeruzalem en de tempel.

Nu alles voltooid was, had de profeet Joël angst dat dit alles weer verloren zou gaan. Hij hield zijn hart vast. Hij was bang dat het geloof, de inspiratie van het gelovige volk zou verflauwen, verwateren; dat de geloofsgemeenschap van Israël zich zou gaan aanpassen aan de andere, heidense volken, die er allerlei valse goden op nahielden.

Hij probeerde bij het volk de wind eronder te houden. Hij noemt allerlei voortekenen van de grote dag van de Heer. We lezen van zonsverduistering en maansverduistering, bloed en vuur. Maar het grootste en mooiste teken noemt hij op de eerste plaats: "Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn Geest uitgieten. Slaven en vrijen, vrouwen en mannen zullen vol zijn van Gods Geest".

Joël zou je een nationalist kunnen noemen. Hij had angst voor de andere volkeren, met hun vreemde culturen en afgoden, Hij wilde zijn eigen volk

beschermen tegen al die invloeden. Maar ondanks zijn nationalisme weet en gelooft hij dat de Heer van Israël, de ene God, volkomen vrij en onafhankelijk is. Hij weet dat hij God en zijn Geest niet alleen voor de gelovigen van Israël kan claimen.

Deze ene, onzichtbare God heeft zijn volk verlost uit het slavenhuis van Egypte. Dat hebben wij op Pasen gevierd. Dat was het begin van Gods ingrijpen. Dat was het begin. Maar die verlossing uit slavernij, lijden en dood was niet voldoende. Straks met Pinksteren klinkt die wonderlijke boodschap: nu stort die zelfde Verlosser van zijn volk zijn Geest uit over alle mensen.

We lezen het ook in de Handelingen der Apostelen. De verlossing van Pasen geldt niet alleen die binnen zittende apostelen, samen met de moeder van Jezus. Zij wachtten sinds de hemelvaart van Jezus met gesloten deuren af, in Jeruzalem. Zij waren een beetje bang voor de toekomst. Hoe moeten wij verder nu onze Heer en Meester niet meer bij ons is, nu Hij van ons is heengegaan, opgestegen naar de rechterhand van de Vader?

Nu, op Pinksteren worden **allen** vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken, verstaanbaar voor ieder, voor mensen afkomstig uit verschillende culturen en landen. Zij durven de straten van Jeruzalem, smeltkroes van mensen afkomstig uit allerlei volken, op te gaan. Zij staren niet langer naar de hemel, zij zijn niet langer afhankelijk van het optreden van Jezus. De kerk, de geloofsgemeenschap, vrij, onafhankelijk, moedig en vastberaden, is geboren.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders geen idee hebben wat het feest van Pinksteren betekent, wat wij dan vieren. Op de vraag wat wij vieren op Kerstfeest weet bijna iedereen een antwoord. Pasen wordt al wat moeilijker, bij Pinksteren zwijgen de meesten. Dat is wel te begrijpen en na te voelen. Bij geboorte, lijden en sterven, uitzicht op nieuw leven hebben wij allen gedachten en de meesten onder ons ook ervaringen. Maar bij het leven uit de Geest; het aangestuurd, aangevuurd worden door de Heilige Geest? En toch, alleen dan zal de geloofsgemeenschap, zal de kerk, zal de gemeente weer tot leven komen.

De apostelen die samen met Maria bijeen zijn na de hemelvaart van de Heer, zij lijken wel een beetje op de kerk van onze dagen. Wij proberen als kleine gemeente elkaar vast te houden. En zeker, dat al is al heel veel. Maar niet genoeg. Om de gemeenschap werkelijk op te bouwen en sterk

te maken moeten we niet alleen zien naar wie er staat op de preekstoel en achter de tafel en moeten we niet alleen horen naar wat er klinkt vanaf de preekstoel, maar moeten we ook horen naar wat er weerklinkt in ons eigen hart en in de harten van de mensen naast ons en om ons heen. Ook door hun harten spreekt en ademt de Heilige Geest. Met hen samen vormen wij het lichaam van Christus, dat tot leven gewekt wil worden door de Geest.

Wij vieren het kerkelijk jaar : geboorte, leven, lijden, sterven en opstanding. Wij als gemeente vieren de liturgie. Wij luisteren naar de verkondiging, de preek. En het bevalt ons of soms ook niet. Sommigen blijven weg, teleurgesteld in de kerk, of omdat ze een crisis doormaken in hun leven en niet begrijpen waar God nu toch is. Gelukkig komen mensen ook weer terug. Wat ons allen bindt en verbindt, is onzekerheid over de toekomst van de kerk. Dit moeten wij onder ogen durven zien op de geboortedag van de kerk. Dit moeten wij bij ons toe laten, nu onze kerk bijna 110 jaar geleden is geïnstitueerd. Met daarbij de vraag: hoe lang nog?

Maar laten wij dat doen zoals Maria en de apostelen: in gebed, in vertrouwen dat de Heilige Geest over ons wordt uitgestort, over ons samen, over ons allen en daarom blijven we geloven in de kracht van de Geest, in de liefde van Vader en Zoon, in het verbond van God met de mensen. Daarom blijven we geloven in de kerk, het lichaam van de Heer, samengeroepen en uitgezonden.

In dit geloof willen we op 19 mei Pinksteren vieren en er in deze dienst ook even bij stilstaan dat twee echtparen in deze dagen hun 50 jarig huwelijksfeest vieren. We gaan dan na de viering samen koffie drinken en genieten van een heerlijke traktatie..

Met warme groet,
Klaas Meijer



kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
28 april	09.30	A. Drost Bourtange	Kerk Rode Kruis
5 mei	09.30	E. de Vries Delfzijl	Kerk KIA Noodhulp
9 mei	09.30	Pastor T. Huizing Veendam	Kerk Artsen zonder grenzen
12 mei	11.00	Ds. W vd Griend Musselkanaal	Kerk KIA Binnenl. Diaconaat
19 mei	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk PKN Missionair werk
26 mei	09.30	Zangdienst	Kerk KIA Zending
2 juni	09.30	Ds. K. Pieterman Niekerk	Kerk St. op kloet'n komn Plan int.
9 juni	geen dienst		
16 juni	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Edukans

datum	tijd	voorganger	collecten
23 juni		geen dienst	
30 juni	11.00	Ds. H. Dijkstra Gasselternijveenschemond	Kerk KIA werelddiac.
7 juli		geen dienst	
14 juli	09.30	Pastor H. Perdok Appingedam	Kerk Stichting Vluchteling
21 juli		geen dienst	
28 juli	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Stichting Lilianefonds
4 aug	09.30	Pastor H. Perdok Appingedam	Kerk Stichting op kloet'n Plan Int
11 aug		geen dienst	
18 aug.	09.30	Ds. A. B. Wolters Musselkanaal	Kerk Reg. Diaconaal fonds
25 aug	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Voedselbank Stadswolde
1 sept	09.30	Ds. M. Montagne Almelo	Kerk PKN Missionair werk Plan int.

Vrijwilligers

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
14 apr	Foppe-Dirk Bulder	Johan Hopman
21 apr	Johan Hopman	Foppe-Dirk Bulder
28 apr	Sirtje Orsel	Ineke Baarslag
5 mei	Hennie Smid	Hanneke Boels
9 mei	Bram Wilts	Harmien Bruining
12 mei	Gerrit Drost	Bram Wilts
19 mei	Ludie Boels	Zwaantje Raatjes
26 mei	Foppe-Dirk Bulder	Alie Drost
2 juni	Johan Hopman	Sirtje Orsel
9 juni	geen dienst	
16 juni	Sirtje Orsel	Johan Hopman
23 juni	geen dienst	
30 juni	Hennie Smid	Foppe-Dirk Bulder
7 juli	geen dienst	
14 juli	Bram Wilts	Ineke Baarslag
21 juli	geen dienst	
28 juli	Gerrit Drost	Harmien Bruining
4 aug	Ludie Boels	Hanneke Boels
11 aug	geen dienst	
18 aug	Foppe-Dirk Bulder	Bram Wilts
25 aug	Johan Hopman	Zwaantje Raatjes



Kun je niet dan graag onderling ruilen. Bij de openluchtdiensten is verkeer regelen niet echt nodig



Van de Kerkenraad

“Houd de sabbat in ere als een heilige dag” (Exodus 20, vers 8)

“Ik weet niet of het lukt”, zei een moeder tegen mij. “Hij heeft één keer in de week muziekles en moet ook nog tweemaal trainen in de week”.

We zochten naar een dag waarop we club voor twaalfplussers zouden geven.

Ons leven zit vol.

Ik sprak een echtpaar dat ervoor koos om allebei parttime te gaan werken. Zo zouden zij meer tijd overhebben voor elkaar, voor het gezin en voor de kerk.

Hier raken we aan de essentie van dit gebod. Dat is niet dat je verplicht bent om naar de kerk te gaan. Wel dat je tijd vrijmaakt om God te aanbidden. Misschien ruim je daar een paar keer in de week tijd voor in. Tijd en rust om stil te worden voor God, de bijbelse woorden te lezen en te bidden. Daarnaast kom je als gemeente samen. Geloven kun je nu eenmaal nauwelijks alleen volhouden.

Uit: Filippus dagboek.

Samen als gemeente in De Weite.

We hopen dat we met elkaar nog lang kerk kunnen zijn. Daarvoor zijn we elkaar nodig. In wat voor iets je ook voor de kerk doet. Het is allemaal belangrijk.

We hebben de Paasdagen weer achter ons. We mochten het lijden en sterven, maar zeker de opstanding van onze Heer weer vieren. Met elkaar hebben we een gezegende Paascyclus gehad.

We hebben op donderdagavond voor het eerst weer Avondmaal in de kring gevierd. In de komende tijd gaan we dat weer afwisselen: zittend, lopend en in de kring.

Op 26 mei bestaat onze kerk 110 jaar. Met elkaar willen we hier graag een feestelijke dienst van maken. Voor deze dienst zijn we dus op zoek naar ideeën om met elkaar een dienst te maken. Die dag is er namelijk geen dominee beschikbaar, dus hebben we de gelegenheid om dat met elkaar te doen.

Op 14 september doet onze kerk weer mee aan de Open Monumentendag. Vorig jaar hadden we een expositie in onze kerk van de schildersclub die iedere week samen schildert in de Vledderhof. Dit kan natuurlijk dit jaar weer, maar misschien zijn er ook andere leuke ideeën om te laten zien/doen in ons kerkgebouw.

Op 19 oktober geeft Ron Staal weer een concert in onze kerk. Let dus op de aankondigingen.

Wilt u dus met ons meedenken voor de invulling van 26 mei en 14 september?

Dan kunt u iemand van de kerkenraad bellen of aanklappen. Of u mag mailen naar gerrit.alie@kpnmail.nl. Want we willen het graag met elkaar doen.

De kerkenraad heeft ook besloten om mensen die zich laten uitschrijven bij onze kerk te vermelden in Samen Eén. In deze Samen Eén vindt u daarvan al een overzichtje.

Alie Drost.



Mutaties:

Vertrokken met belijdenisattestatie:

naar de Protestantse gemeente Oude Pekela:
de heer A. Pranger, Scholtenswijk 113, 9665 KN Oude Pekela;

naar de gereformeerde kerk Onstwedde:
mevrouw J. Oosterveld-Besseminders, Jabbingelaan 10, 9591 AM Onstwedde.

Vertrokken met doopattestatie:

naar de Protestantse gemeente Oost-Groningen:
de heer R. Boerstool, Leeuwerik 39, 9685 AE Blauwestad;

Overleden op 10 februari: Martje Timmer-van der Schuur, op de leeftijd van 95 jaar.

Uitgeschreven op eigen verzoek:

Familie Oldenburger-van Klinken, Harpelerweg 37a
Familie Huiting-van Dam, Winakker 12



Commissie van Kerkrentmeesters

Beste mensen in januari / februari heeft actie kerkbalans weer plaatsgevonden. Bedankt een ieder die de formulieren weer hebben geretourneerd. Mocht u het nog vergeten zijn kan het alsnog, bij voorbaat dank hiervoor .

Gerrie Koster heeft i.v.m. verhuizing afscheid genomen van de CVK, en Janet Wilts heeft ook aangegeven graag te willen stoppen, Gerrie en Janet hartelijk dank voor jullie inzet .

Op 13 april is er weer een klusmorgen geweest waar we met een aantal mensen extra betontegels hebben aangebracht achter de Vledderhof ten behoeve van de bevoorrading van de voedselbank. Voorste hal van de kerk is gesausd, er is een nieuwe onderkomen voor de grasmaaier geplaatst en er zijn diverse schoonmaak werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wil ik namens de CVK alle vrijwilligers hartelijk bedanken.

Deze zomer zullen de ramen van de consistorie , keuken, en de hal van de Vledderhof worden voorzien van dubbelglas, en zal de gehele kerk van buiten worden geveerd.

Zoals u misschien wel hebt gezien vinden er de komende periode diverse werkzaamheden plaats aan de waterleiding, en er zullen diverse weg werkzaamheden plaats gaan vinden .

Er is toegezegd dat we hier minimaal overlast van zouden ondervinden.

Tijdens de gemeente zondag van 14 maart kwam de vraag of het een mogelijkheid zou zijn om een verkeerspiegel te plaatsen bij de uitrit van de parkeerplaats.



CVK is hier in het verleden al een keer mee aan de slag geweest, toen is er geen goedkeuring van de provincie gekomen voor plaatsing, we zullen hierover nog een keer met de provincie in overleg gaan, wat de mogelijkheden zijn.

Namens het CVK
Foppe Bulder



Pastoraal Team

Zondag 14 april hebben we een stampotten buffet gehad. De leden van het pastoraal team hebben dit verzorgd. We konden kiezen uit 6 stampotten. Ook waren er heerlijke gehaktballen, rookworst en spekjes bij. En natuurlijk ook een toetje. Het was heel gezellig en lekker.

Nu willen we op 28 juli een barbecue organiseren. Ook weer na de dienst. Hopelijk is het dan mooi weer en dan kunnen we achter de Vledderhof zitten op het nieuwe plein.

Nu is dit moeilijk om in te schatten voor hoeveel personen, dus lijkt het ons handig dat u zich hiervoor even opgeeft bij Janny.

Ook leggen we een papier voor in het halletje waar u kunt vermelden dat u komt. Dit zal er ongeveer 3 weken van te voren liggen.



Opbrengst Collecten

31-12-2023	Kerk	74,30		
01-01-2024	Kerk	22,00		
07-01	Kerk	23,70	Ziekenhuispastoraat	24,20
			Plan int.	23,25
14-01	Kerk	60,65	KIA Binnenl. Diaconaat	60,50
21-01	Kerk	44,00	PKN Missionair werk	54,00
28-01	Kerk	58,09	PKN Jonge Generaties	56,67
04-02	Kerk	21,40	KIA Werelddiaconaat	25,80
			Plan int.	31,80
11-02	Kerk	54,55	KIA Noodhulp	59,70
18-02	Kerk	39,70	KIA Binnenl. Diaconaat	35,35
25-02	Kerk	57,60	PKN Missionair werk	37,40



Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
25 april	Ds. Lagendijk	Mevr. Koskamp, Raatjes Dhr. Wilts
2 mei	Mevr. G. Veldhuis	
9 mei	Hemelvaartsdag	
16 mei	Mevr. K. Kuper	
23 mei	Dhr. J. Kirchner	
30 mei	Ds. Noorlander	Mevr. C en G Bulder, Slim
6 juni	Hervormde gemeente	
13 juni	Mevr. H. Begeman	
20 juni	Hervormde Gemeente	
23 juni	Heilig Avondmaal	
27 juni	Ds. Klaas Meijer	Mevr. Meijer, Dhr. Smit, Mevr. Orsel
4 juli	Mevr. G. Veldhuis	
11 juli	Hervormde Gemeente	
18 juli	Mevr. K. Kuper	
25 juli	Mevr. Groenbroek	mevr. Greven, Koskamp, Raatjes
1 aug	Dhr. J. Kirchner	
8 aug	Mevr. H. Begeman	
15 aug	Hervormde Gemeente	
22 aug	Mevr. A. Drost	Dhr. Wilts, Mevr C en G Bulder
29 aug	Hervormde Gemeente	



Bloemen wegbrengen

28 april	Harmien Bruining en Hennie Smid
5 mei	Zwaantje Raatjes
12 mei	Bram Wilts en Zwaantje Slim
19 mei	Ada Koskamp en Bram Wilts
26 mei	Ingrid vd West
2 juni	Ada Koskamp

Vanaf nu bij goed weer om de week kerk en dan buiten.
Dus dan even zelf de bloemen ophalen bij Agnes Fleur.
Als zij vakantie heeft kun je een boeket kopen bij de Jumbo of op de markt. Dan even zelf betalen en dan krijg je dit van mij terug. Wel even een bonnetje erbij.

10 juni	Zwaantje Raatjes
23 juni	Ludie Boels
1 juli	Bram Wilts
5 juli	Ingrid vd West
17 juli	Hennie Smid
22 juli	Harmien Bruining
24 juli	Ada Koskamp
20 aug	Zwaantje Slim



Jarigen 70 +



26 april	1947	Mevr. Z Raatjes-Mulder Oostersingel 7, 9541 BH
27 april	1943	Mevr. Z. Slim-Vrolijk Kromme Elleboog 3, 9541 BS
14 mei	1953	Dhr. H.J. Vellekoop Harpelerweg 23, 9541 TP
15 mei	1954	Dhr. E.H. van de Bunt Wilmerskamp 3, 9541 CR
16 mei	1952	Dhr. M. Meijer Weenderstraat 105, 9541 AH
18 mei	1947	Mevr. Z van der Laan-Naaijer Wischmei 14, 9541 HE
28 mei	1950	Dhr. N. Kraima Wischmei 69, 9541 HD
4 juni	1946	Dhr. R. Vrolijk Wilhelminastraat 26, 9541 AP
10 juni	1936	Dhr. H. Smid Kromme Elleboog 1, 9541 BS
23 juni	1945	Dhr. F Westers Wedderstraat 49, 9541 ED

1 juli	1953	Dhr. A. van Ravenhorst Bovenvenneweg 10, 9566 TE Veelerveen
5 juli	1947	Mevr. A. Koskamp-Hiddink Wischmei 52, 9541 HE
17 juli	1950	Dhr. R. Wind Loosterweg 3, 9566 PC Veelerveen
22 juli	1953	Mevr. H. Smit-van der Wal Pr. Bernardlaan 4, 9541 BT
24 juli	1943	Mevr. D. Oosterveld-Smid Schoolstraat 113, 9541 CE
20 aug	1947	Dhr. J. Raatjes Oostersingel 7, 9541 BH

Op de maandagavond na uw verjaardag wordt er een lied aangeboden via radio Westerwolde. Het is in het programma "Muziek voor het hart" van 20.00 tot 22.00 uur.



In Memoriam

Martje Timmer-van der Schuur

Geboren te Siddeburen op 24 januari 1929- overleden te Vlagtwedde op 10 februari 2024

Ik heb Martje Timmer leren kennen ergens in 2014. Zij woonde toen in Sellingen in een appartement boven de Coöp. Na mijn emeritaat in mei 2014 ben ik nog 5 jaar pastoraal werkzaam voor de Gereformeerde kerk aldaar en nu vanaf 2019 in de Weite in Vlagtwedde. Zij woonde graag in Sellingen, maar bij het klimmen der jaren had zij meer zorg nodig en daarom verhuisde ze naar de Bolderbörg te Vlagtwedde en kreeg ik haar opnieuw onder mijn pastorale hoede.

Ik denk nu eerst even terug aan al die bezoeken die ik bij haar bracht. "Fijn dat u nog weer even komt"..... En dan een gesprekje over vroeger in Siddeburen... Na elk bezoekje heb ik met haar gebeden en dan zei ze: Fijn dat u weer geweest bent en dan straalde zij dankbaar....

Bij één van mijn laatste bezoeken heb ik met haar gelezen uit Johannes 14: over het huis van de Vader met de vele woningen. Een troostvol woord. We horen in de woorden dat er plaats is voor iedereen. Wie je ook bent. Voor vogels van diverse pluimage. Ook ruimte voor Martje Timmer.... Toch moeten we een paar dingen bedenken. Het is beeldspraak. Nee, niet dat het niet waar is. Het is een betrouwbaar woord, maar het duidt wel op een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid aan de andere kant over de grens van ons leven. Een werkelijkheid die wij niet kennen. De Bijbel spreekt daarover in beelden. De bijbel geeft geen toekomstinformatie, zodat wij precies weten wat ons aan de andere kant te wachten staat. Nee, de bijbel verwijst naar die andere werkelijkheid in woorden en beelden die ons alleen even een glimp doen oplichten, met het doel om ons op te roepen tot

geloof en vertrouwen. Om ons leven hier en nu te leven samen met God. Een samen dat voortgaat ook over de grens van het leven heen. Dus moeten wij op een bepaalde manier naar dit woord luisteren.

Aan de ene kant mogen we luisteren als een kind. Zo van: God is de bewoner van het hemelse huis, maar hij woont er niet alleen. Dat wil hij niet. Hij wil mensen om zich heen hebben. Mensen zoals Martje Timmer, mensen zoals u, jij, en mij. Aan de andere kant gaat het dan niet om ons "plaatsje", ons individuele woninkje, waar wij alleen of met een paar anderen tot in eeuwigheid zullen leven. Het gaat niet om het ruimtelijke aspect, om de locatie... het gaat om de relatie. Om het zijn bij God de Vader en bij Christus onze Heer en Heiland. Het is geloofstaal. Geloven is die andere werkelijkheid van God binnengaan en je daaraan toevertrouwen. Dat is geloven: je toevertrouwen aan God.....

Ze heeft het vaak tegen mij gezegd: ik ben blij dat ik nog leef, maar het wordt wel steeds moeilijker, want ik kan niet veel meer. En als ze dat zei, dan was mijn vraag wel eens: bent u ook bang voor de dood? Nee, zei ze dan, want ik weet waar ik heenga. In dat vertrouwen is zij heengegaan zaterdag 10 februari. Zij is van ons heen gegaan. Een definitief afscheid van onze kant. En dat betekent gemis en dat geeft verdriet. En toch. De bijbel opent vergezichten. Bij God is er plaats, voor haar die jullie lief was.... wij geven haar uit handen in de handen van God.... Die handen zijn er ook voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die handen zijn er ook voor ons.

Op vrijdag 16 januari j.l. hebben we alles wat stoffelijk was aan haar begraven op de begraafplaats te Sellingen na een dienst in de Protestantse kerk aldaar.

Met warme groet,
Klaas Meijer

Hierbij de de verkorte tekst van mijn moeder haar levensverhaal wat ik voorgelezen heb op haar afscheid.

Martje van der Schuur geb 24 januari 1929 te Siddeburen, overleden 10 Februari 2024 te Vlagtwedde, 95 jr.

Ze werd in klas 6 samen met 3 vriendinnen door de meester de "4 wichter van de kletschoek" van de Oudeweg genoemd. Want praten kon ze en deed ze altijd, ze hield van mensen om haar heen en gezelligheid, ze was een mensenmens.

In sept 1953 is Martje met Jan Marijko Timmer getrouwd en in Appingedam gaan wonen. Ze kregen eerst 2 dochters en een zoon. Ze wilde graag buitenhuis werken en is ze in het verpleeghuis "Solwerd" te App'dam terecht gekomen als vrijwilliger wat ze echt heel leuk vond. Ze kreeg ook klinische les en leerde zo wat van de ziektebeelden en hoe ze met de mensen om moest gaan. Ze was heel blij met dit werk en trots op deze kennis, het deed haar goed onder de mensen te zijn.

Ze zijn verhuisd van App'dam naar Sellingen.

Ze is voor dagbesteding nr de Bolderborg gegaan en later is ze daar gaan wonen.

Haar achterkleinkinderen. Ze was er heel gelukkig mee en zei: "dat ik dit nog beleven mag, dat had ik nooit verwacht". Oude omi, zo noemden ze haar.

Ze heeft tot het laatst toe genoten van het leven en wat die haar bracht. Zoals al eerder benoemd was ze een mensenmens, hield van gezelligheid en reuring om zich heen. In de Bolderborg heeft ze dit gevonden.

Vriendelijke groet Rika Timmer

Lied van de maand april 2024

649 O Heer, blijf toch niet vragen

De drie vragen

Voor tekst en melodie, zie uw liedboek



Dit lied met z'n wat stroeve tekst is geschreven bij Johannes 21:15-23 waarin Petrus na Jezus opstanding terug is gegaan naar zijn oude vak, visser. Erg succesvol zijn hij en de anderen daar niet meer in. De hele nacht ploeteren ze met hun bootje en hun netten, maar ze vangen niks, *nada, noppes*. Dan verschijnt Jezus en wordt Petrus **driemaal de vraag gesteld of hij hem, Jezus, liefheeft**.

Tja, die Petrus. Als ongeletterde visser wordt hij met zijn broer Andreas en een paar collega's (Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeus) aan de oever, op de grens van land en water, door Jezus geroepen. Petrus wordt een van Jezus' belangrijkste discipelen. Hij wordt vaak genoemd in de evangeliën en is vaak ook de woordvoerder van de groep.

Petrus... hij is gevoelig, emotioneel, enthousiast, impulsief, haantje de voorste. **Hij is er een van uitersten**: hij gaat voor Jezus door het vuur, én hij verloochent Hem. De ene keer vol passie, en de andere keer vol schaamte. Petrus is geen heilige, hij is juist zo **menselijk en herkenbaar**, hij komt zo dichtbij... in het Duits zou je zeggen *'hautnah'*.

En dat is ook wat in dit lied gebeurt: het komt dichtbij. Geen berijming van de Bijbeltekst, er wordt niet óver Petrus gezongen, **als zanger** identificeer je je met Petrus, je **'wordt' als het ware voor even Petrus**.

Vs.1:

'O Heer, blijf toch niet vragen.

Gij weet dat ik U haat,'

Misschien stopt het lied daar voor de meesten van ons. **Weg ermee!** Met sommige liederen duurt het even voor je er een klik mee hebt, maar **dít** lied wekt meteen wrevel op, die **tékst**... 'moet dat nou?' Je eerste impuls is toch om dit lied maar aan de kant te gooien!?

De **tekst** van dit lied is van de blinde predikant, dichter en hymnoloog **Jan Wit** (1914-1980) en ervaren we nu als 'zwaar'. Als tekstdichter schreef Wit kerkliederen, o.a. voor 't Liedboek voor de Kerken (1973). Daar vinden we ook dit lied als gezang 83. Het komt uit een tijd toen in veel kerken nog twee diensten werden gehouden en de avonddienst een 'leerdienst' was met wekelijks de behandeling van een van de 52 zondagen van de **Heidelbergse Catechismus**. Wie daar nog herinnering aan heeft, herkent hier misschien het antwoord van vraag 5 van Zondag 2: *'Van nature ben ik geneigd God en mijn naaste te haten'*. **Gelukkig blijft 't daar in dit lied niet bij**, in de zeven verzen maken we de **ontwikkeling** van Petrus (en van onszelf?) mee.

De tekst is een persoonlijke meditatie, de **structuur** van het lied is goed doordacht, r.1 en 5 van elk vers zijn hetzelfde en omarmen innig de tussenliggende regels. Maar **er is géén stilstand**, tussen r.1 en 5 gebeurt wel steeds iets, er is wel sprake van ontwikkeling.

We zien een drieslag: 'Gij weet dat ik U haat', 'Gij weet dat ik U verloochten', 'Gij weet dat ik U liefheb' (vs.1, 2 en 6).

Een drieslag zien we ook in 'Heer, blijf toch niet vragen', 'Heer heb mededogen' en 'Heer, blijf mij niet ontroeren' (vs.1, 2 en 4).

De kern van het lied vinden we in vs.5:

*'Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begrافت ze in uw graf.'*

Petrus' ontkenning van Jezus, zijn afkeer het kruis te dragen, te gaan waar Jezus gaat (vs.1), wordt hier door Jezus gedragen, zelfs begraven in zijn graf. Wat een kantelpunt!

Dat is voluit Pasen!

In vs.6 en 7 is 'liefde' het kernwoord, en vs.7, **het slotvers, is van een grote schoonheid**: 'Heer, vraag altijd verder'.

De **melodie** is van cantor-organist **Nico Verrips** (1929-2020), zoon van een turfsteker in Vinkeveen. Na een reeks van kleinere diploma's studeerde hij orgel en schoolmuziek aan het conservatorium in Amsterdam en werd o.a. muziekdocent en later directeur aan de Kleuterleidsters Opleidingschool (KLOS) in Meppel. Met de melodie is hij heel dicht bij de tekst gebleven. De melodie is eenvoudig, geen grote sprongen of bijzondere ritmes, en r.1 en 3 zijn hetzelfde. De toonsoort e-mineur past bij het ingetogen karakter.



Verrips zelfs zegt over dit lied: 'Ze heeft iets breed en moet dan ook in een rustig tempo worden gezongen, bijvoorbeeld MM 120 voor de kwartnoot.'

De zoektocht naar de achtergrond van dit lied bracht me ook naar de **Groningse herberijming** van dit lied – nr. 59 in *Psaalms en Gezangen* (2010). De vertaling is gemaakt door de **beriemenskemizzie**, in 1959 in het leven geroepen door het bestuur van de Groninger Culturele Gemeenschap. Deze commissie werd in 1989 ondergebracht in de toen net opgerichte *Liudgerstichten*. De commissie had indertijd de opvatting dat herberijmen **groepswork** is. De leden die tussen 1973 en 2010 in de commissie zaten (Henk Baas, Klaas de Noord, Greetje Marquering-Teuben, Donald Faber, Tonnis Musschenga, Klaas Pieterman) hebben dit lied herberijmd.

Ik weet niet hoe het voor u is, maar de tekst van de Groningse herberijming 'raakt' nog meer dan 't origineel.

1 Heer, blief mie nait aal vroagen.
Ik heb t ja mit Joe doan,
Begeer gain kruus te droagen
En wil joen weg nait goan.
Heer, blief mie nait aal vroagen.

2 Heer, loat mie t zulf bekieken.
Vroag nait wat of ik dee,
k blief Joe aingoal ontwieken,
loat mie nou mor mit vree.
Heer, loat mie t zulf bekieken.

3 Veur twijde moal joen vroagen.
Veur hedder proat Ie zaacht,
van t schoap dat lopt te kloagen,
verdwoald ien swaarde naacht.
Veur twijde moal joen vroagen.

4 Heer, moak mie nait aan t reren.
Ik ston wel veur Joe kloar,
mit t sweerd om of te weren,
mor dit is mie te swaar.
Heer, moak mie nait aan t reren.



5 Veur daarde moal joen vroagen.
Mie loat Ie nait mit vree.
Mien opstand wol Ie droagen,
kreeg ien joen graf zien stee.
Veur daarde moal joen vroage

6 Ie waiten ales, Here.
Ook dat ik van Joe hol,
laifde zel mie verteren,
zulfs as k Joe mieden zol.
Ie waiten ales, Here.

7 Heer, blief mie haitied vroagen.
Joen laifde overwint.
Schoapjong zel schoapstaf droagen,
want t schoaplaam is t dij wint.
Heer, blief mie haitied vroagen.

Met vriendelijke groet, Marjan Pierhagen

Gebruik gemaakt van:

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/649-o-heer-blijf-toch-niet-vragen-6_1_1

https://kerklidewiki.nl/Nico_Verrips

https://www.liudger.org/bestanden/extern/documenten/Groninger_Liedboek_compleet_versie_1.pdf



ROON STAAL OP 19 OKTOBER IN VLAGTWEDDE

VLAGTWEDDE- Zanger en pianist Roon Staal treedt zaterdag 19 oktober op in de Protestantse Kerk.

Het concert start om 20.00 uur. De 44-jarige singer-songwriter bezoekt van 26 september t/m 27 oktober in totaal 24 locaties in Nederland en Duitsland tijdens zijn Herfst Tour. Tijdens de concerten brengt hij zowel originele werken als bekende covers.

Lovende kritieken

Terugkomend publiek kent de soepele, warme stem en het golvende, imponerende pianospel van de zanger die bekend staat om zijn even authentieke performance als carrière.

Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegeemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling: *"Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel"*.

Ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan is enthousiast over deze Nederlandse 'troubadour' die zich thuis voelt in de mooiste kerkje en theatertjes van Nederland: *"It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout."*

Dichterbij huis valt Staal, niet bekend van radio of TV, ook op: *"Wonderlijk, eigenlijk, dat het hem is gelukt zo lang relatief onbekend te blijven (...) Er kleeft geen label van gewichtigheid aan. Onverstoorbaar straalt hij rust uit."* aldus Jacques d'Ancona.

Musicals

De relatief kleinschalige concerten scheppen een intieme sfeer tussen de artiest en het luisterend publiek. Toch stond hij al vanaf jonge leeftijd in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Misérables (1991), Tommy (2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award. Ook in het buitenland treedt hij af en toe op in Rusland (t/m 2019), Japan en Noorwegen (waar hij zijn eerste 5 jaar opgroeide).

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Vlagtwedde kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50



Balans of gebed

Tekst: Marijke de Bruijne

Geluk en ongelukkig zijn
Gaan op en af als de getijden
Zolang de hartklop gaat
Zal dat zo blijven.

De driften zijn gedempt
Maar niet verdwenen,
Verdriet niet meer zo scherp
De wereld
Van alledag wat verder weg.

Maar elke morgen is het licht
Als pasgeboren
De stemmen van wie dierbaar zijn
Gaan meer en meer ontroeren.
Zij zijn er nog,
Te midden van de velen
Die al zwijgen.
De kwalen van de ouderdom
Zij kloppen aan,
Maar toch, het leven is zo mooi.

Als het moet, geef mij de kracht te gaan,
Als het mag, laat mij hier nog
een poosje blijven.

Een gedicht van Marijke de Bruijne uit de bundel: Waar wijsheid woont, een zoektocht.
Marijke de Bruijne (1936 – 2020) werd wel eens 'de vrouwelijke Huub Oosterhuis' genoemd. Ze was dichtster en publiceerde gedichten en liedteksten die in veel protestantse kerken klinken.



VOEDSELBANKEN.NL

Voedselbank Stadswolde

We hebben vanuit de voedselbank de vraag gekregen of we mee willen doen om producten in te leveren vanaf een lijst die zij samengesteld hebben. Deze lijst is naar alle kerken enz. gegaan die voedsel voor hun inzamelen. Zo krijgen zij van 1 product veel binnen en hoeven ze deze dan niet bij te kopen. Dit werkt voor hun makkelijker.

Natuurlijk willen wij daar aan mee doen, dus hieronder de lijst voor het komend jaar. Dus alleen maar dat product inleveren op de eerste zondag van de maand.

Houdbare producten inzameling 2024.

Maand	Product
Mei	Broodbeleg
Juni	Zilvervliesrijst 500 gram
Juli	Blik/potgroenten 800 gram
Augustus	Vlees of vis in blik
September	Ontbijtgranen (muesli, havermout)
Oktober	Chocolade melk, 1 liter
November	Zuurkool
December	Aardappelpuree



Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats

Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

29 april	Pastoraal Team	19.30
6 mei	Kerkenraad	20.00
26 mei	Kerk 110 jaar. Feestelijke dienst	
24 juni	Kerkenraad	20.00
28 juli	BBQ na de dienst bij voldoende deelname	
14 sept	Open Monumentendag	
29 sept	Gemeentezondag	

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**, er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.



www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

28 juli

Via e-mail of geschreven of getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
11. Mutaties
12. CvK
13. Pastoraal team
14. Opbrengst collecten
15. Bijbeluurtje
16. Bloemen wegbrengen
17. Jarigen 70+
19. In Memoriam
22. Lied van de maand
26. Concert Roon Staal
28. Gedicht
29. Voedselbank
30. Agenda

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde" kunt u in de even weken uiterlijk op Zaterdag voor 19.00 uur inleveren bij Janny deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358



Ein
BOOG
IN DE
WOLKEN
als teken van
TROUW
STAAT BOVEN ↑ JOUW LEVEN
ZEGT:
God
is bij jou

